

Beste inwoners van Punt,

Welkom op onze 2<sup>e</sup> nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal van Geel Punt.

Wij zijn blij dat ook dit jaar zoveel mensen op onze uitnodiging ingingen. Doel van deze nieuwjaarsreceptie is inderdaad de mensen samenbrengen en we zien inderdaad heel wat vertrouwde gezichten maar toch ook een aantal nieuwe gezichten.

Vorig jaar organiseerden we deze nieuwjaarsreceptie voor de eerste keer tijdens de namiddag nadat we reeds enkele malen geprobeerd hadden om dit op een avond te organiseren en het feit dat o.a. de kinderen konden meekomen met de papa's en de mama's een doorslaggevende factor was om er een succes van te maken. Vandaar dat we ook dit jaar in elke brievenbus een op naam opgemaakte brief zijn gaan bussen om iedere Puntenaar uit te nodigen om vanmiddag naar hier te komen om met de andere Puntenaars kennis te maken en om samen het nieuwe jaar aan te vatten.

Deze nieuwjaarsreceptie werd vorig jaar getrokken en gefinancierd door KWB en jong-KWB. Op uitdrukkelijke vraag van de zaalverantwoordelijken Louis en Simonne, ondersteund door het voltallige zaalcomité werd beslist om dit jaar deze bijeenkomst door alle verenigingen en door het zaalcomité te laten financieren. Inderdaad er waait de laatste jaren een nieuwe wind en dynamiek door het zaalcomité. Er worden terug initiatieven genomen om de zaal te herstellen, te vernieuwen en te verfraaien. Zo werden oa de verwarming afgekast, de trap vernieuwd, de electriciteit hersteld, de website aangepast, een facebook pagina opgericht, een boekhoudprogramma in dienst genomen en nog veel andere zaken die ik nu nog vergeet. Tevens staat nu een vervanging van het dak van de bijkeuken en stoelenkot op het programma. Vandaar dat wij ondanks het feit dat wij u deze nieuwjaarsreceptie van harte aanbieden durven vragen om bij het buitengaan niet te vergeten om een bijdrage in de doos te steken om deze nieuwjaarsreceptie mee te helpen sponsoren. Ik sprak er vanmorgen nog over met pastoor Jos Versmissen en die zei dat we van geluk mogen spreken maar ik denk dat we hier het geluk zelf een handje hebben moeten toesteken. Eens te meer blijkt dat wanneer we mensen aanspreken, hen kansen geven om hun kunnen te tonen en te kunnen bewijzen dat veel zaken verwezenlijkt kunnen worden en precies vanzelf beginnen lopen

(alhoewel dat natuurlijk niets vanzelf gaat). We mogen dit “geluk” dan ook koesteren, we moeten er moeite blijven voor doen om dit in stand te houden en zelfs nog te verbeteren en uit te breiden. Een gevolg van al deze inspanningen is dat onze zaal dikwijls verhuurd wordt. Er zijn zelfs al reservaties voor 2015. De crisis is bij ons zeker merkbaar maar dan in de positieve zin. Als u dus zelf gebruik wil maken van onze inf..., infra..., infrastructuur aarzel dan niet te lang of u loopt de kans dat de zaal reeds verhuurd is. Via de website [www.geelpunt.be](http://www.geelpunt.be), waar u trouwens al het nieuws van Geel Punt en zijn verenigingen kan volgen, kan u zien wanneer de zaal nog vrij is en kan u de zaal reserveren.

Ook Geel Punt leeft. Vorig jaar organiseerden wij begin juni tijdens de kermis op Punt “Geel Pakt Uit” ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze parochie. Toch blijkt hoe langer hoe meer dat onze parochie ondanks deze gezegende leeftijd nog springlevend is. Het doet ons uitermate plezier om te zien dat we steeds meer jonge gezinnen kunnen aanspreken om hun steentje op een of andere manier te kunnen bijdragen aan het parochieleven. Voor de ene is dat een handje toesteken bij opstellen of afbreken van de kerststal, voor de andere vertaalt zich dat in het smeren van de broodjes of het maken van de soep waarvan u vandaag kan proeven. De Puntse verenigingen, KWB, KVLV, Landelijke Gilden, Ziekenzorg, Kerkfabriek, Oudercomité, Chiro, Oud-Chiro ea kunnen niet overleven zonder de inzet van vele vrijwilligers. Verenigingen zijn zowat het cement van onze samenleving en kunnen heel wat verzuring tegengaan. Punt is niet de makkelijkste parochie als je ziet wat wij hier aan verkeer en industrie te slikken krijgen: de Antwerpseweg snijdt onze parochie middendoor en de werken aan de fly-over bezorgen nog extra overlast. Toch merken we dat (misschien juist door deze moeilijke omstandigheden) Punt tov andere parochies er juist bovenuit springt.

Daarom wil ik toosten op 2013. Voor eenieder een goede gezondheid en vele warme contacten hier met de burens van Punt. Voor de verenigingen wens ik geslaagde activiteiten en veel mensen die af en toe een handje willen toesteken en de kar willen trekken en vergeet uw bijdrage niet in de bus te steken bij het verlaten van de zaal zodat we ook de zaal nog verder kunnen uitbouwen tot een plaats waar het aangenaam is om mekaar te ontmoeten. Wij zijn er u dankbaar voor. Schol en prosit op 2013 !