

Kindervissen 15 juni 2013

Met in de voormiddag nog enkele fikse regenbuien hadden we gelukkig in de namiddag toch regelmatig zon tijdens het vissen.

Aan de ene kant was het wat te warm en wou de vis maar niet bijten, daarentegen waren er wel enkele mama's tevreden, deze taterden wat en genoten van de zon.

Aan de andere kant, onder de boom werd er al eens eentje bovengehaald, we hoorden dan

“ Beet Beet “ en we zagen fiere en lachende gezichten, de kinderen waren tevreden !

Ja en niet onbelangrijk, in het midden werd er gezorgd voor spijs en drank. Merci aan het bestuur voor de helpende handen, het was in orde !

Nu uitkijken naar de volgende activiteit, “ De Huifkartocht naar Speeltuin Kinderweelde “
Joepie !!!

